

Klubmøde 28/2-17

Min historie

v/Rabih Azad-Ahmad, viceborgmester i Aarhus

Referat

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur- og Borgerservice og viceborgmester, samt jurist med praksis i Ryesgade og København, fortalte sin historie. Har kæreste og barn, samt tre børn fra tidligere forhold. Bor i Tilst. Opvokset i flygtningelejr, Albas, i Sydlibanon. I 1976 startede en krig i Libanon, og i 1982 blev landet invaderet af Israel. En storebror på 17 år kom i fængsel, og senere dræbt. Har også mistet en anden bror ud af i alt 11 søskende. Faderen solgte hus og købte billetter til Tyskland. Rejsen blev dog ikke til noget. Under borgerkrigen flygtede familien 16 gange. Skoler blev lukket. Rabih brugte megen tid på at studere duers adfærd, tage dem med et sted hen, og lade dem flyve hjem. Købte to duer, som måtte slagtes, da faderen rejste til Danmark og fik familiesammenføring. Flugten gik gennem Syrien, så fly til Kastrup. Savnede sine duer og farmor på 80 år. Fik ophold på Haderslev Asylcenter. Husker tydeligt oktober måned 1989, der var meget kold. Kom så til Gellerup, og gik som 15 årig på Nordgårdskolen. Så meget op til en Mohammed, der blev boksemester. Dette, samt påvirkning fra en god ven, fik Rabih til at tænke, "hvad med mig". I skolen lærte han ikke meget dansk, og man talte mest arabisk. Ønskede at skifte skole, men det var svært p.g.a. dårlige karakterer. Moderen var analfabet. Det lykkedes dog at komme ind på Åbyskolens 9. kl. i en prøveperiode, og lærte her meget dansk, matematik og engelsk. Rabih kom på højskole i Bjerringbro i 10. klasse. Her fik han en god ven, der hed Rasmus. De kom til at dele værelse. Læste efterfølgende til jurist. Da Louise Gade var borgmester i Aarhus var Rabih med til at lukke Nordgårdskolen, så indvandrerbørn kunne spredes til andre skoler. Var med til at oprette Gellerup Retshjælp. Alt i alt en ret usædvanlig og imponerende historie for en rådmand og viceborgmester i Aarhus.

Ref. Vagn Sindberg