

## Palæstina/Israel

v/dr.theol. Knud Jeppesen, Lystrup

### Referat

I 35 år var Knud Jeppesen lektor ved Aarhus Universitet, og fik i 1999 arbejde som vicerektor og professor ved teologisk og religionsvidenskabeligt institut i Betlehem. Sammen med sin kone Ida boede han derefter fem år i byen.

Knud Jeppesen fortalte på udmærket vis om konflikterne i Palæstina, og hvordan de har udviklet sig gennem tiden. I 1948 vedtog FN at anerkende en israelsk stat i dele af det område, der i dag er Israel. FN lavede allerede i 1947 en delingsplan, der opdelte Palæstina i en jødisk og en arabisk del. Jøderne, som udgjorde 33% af befolkningen og ejede mindre end 10% af jorden, skulle have omkring 56% af Palæstina, mens palæstinenserne skulle have de resterende cirka 44%. Israelerne var tilfredse med denne fordeling, men palæstinenserne mente, at de havde ret til en stat i hele Palæstina, og derfor afslog de FN's forslag. Palæstinenserne blev bakket op af de arabiske nabolande, hvilket førte til en række krige op gennem de kommende årtier. Resultatet blev, at araberne ikke fik deres egen stat, men at jøderne fik staten Israel. Der har været stridigheder lige siden, og israelere og palæstinensere synes lige lidt at tro på freden. I 1998 var der ca. 5 mil. jøder, ca. 3 mil. muslimer og ca. 130 t. kristne i området. Efter jøderne fik deres eget land, har de erobret yderligere 19% af området. I 1967 besatte Israel det hele, og siden da har bosættelserne taget mere og mere land. Israelernes frihedsdag den 14. maj 1948 kalder araberne for katastrofedagen.

Israel får hjælp fra USA, og palæstinenserne erkender, at de ikke kommer videre med vold. Israel, som er en demokratisk stat og har religionsfrihed, har forskellige regler for forskellige borgere. De synes ikke at være interesserede i at lave aftaler med nogen. Palæstinenserne ønsker ikke demokrati, men retfærdighed. Palæstinenserne kan ikke slippe af med israelerne, som er dygtige til at dyrke jorden og drive industri. Kristendommen er ældre end islam, og opstod i Palæstina for ca. 2.000 år siden på Konstantin den Stores tid.

Ref.: Vagn Sindberg